



Zoals er mensen zijn die zingen,  
niet omdat zij dit willen,  
maar omdat er een stem in hen oprijst,  
zo zijn er ook mensen die geloven,  
niet uit angst en niet uit hoop op  
beloning, maar omdat zij krachtens hun  
wezen niet anders kunnen.

*Abel Herzberg*

## Vieringen komende twee weken

### Vrijdag 18 augustus

#### 15.00 uur – Boskapel Laag-Soeren

Vrijdagmiddag gebed geïnspireerd op de vieringen in Taizé.

### Zondag 20 augustus

#### 10.00 uur – Ontmoetingskerk Dieren

Voorganger T.J. Jansen Schoonhoven,  
Doetinchem

In de Petruskerk in Spankeren en de Boskapel in Laag-Soeren zijn dan geen diensten.

### Zondag 27 augustus

#### 10.00 uur – Ontmoetingskerk Dieren

Voorganger Ds. F.Z. Ort

In de Petruskerk in Spankeren en de Boskapel in Laag-Soeren zijn dan geen diensten.

## Kerkdiensten online te volgen



kerkdienst  
gemist.nl

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden gevolgd op internet via de website:

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>

De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn live te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>

## Bloemen

Op zondag 13 augustus zijn de bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gegaan naar dhr. R. van Someren en vanuit de Boskapel naar mevr. H. de Pous-de Jonge. A.s. zondag is de bloemengroet bestemd voor mevr. C.J. Wiegand-Otten en mevr. H. Noordhof-Koren.



## Vakanties leden pastoresteam

In de komende periode zijn de volgende personen van het pastoresteam op vakantie:

Ds. Ronald Heins is met vakantie t/m 27-8. Hij wordt vervangen door ds. Frans Ort.

Meinie Visser is op vakantie van 19/8 t/m 10/9. Zij wordt van 19/8 t/m 27/8 vervangen door ds. Frans Ort en vanaf 28/8 door ds. Ronald Heins.

## Omzien naar elkaar

Lieve mensen,  
Namens Jan en mij willen we jullie hartelijk bedanken voor de belangstelling, getoond naar aanleiding van een klein ongelukje met de fiets, in de vorm van bloemen vanuit de kerk, fruitbak, kaartjes, telefoontjes, gesprekjes en bezoeken. Het is hartverwarmend dat er zoveel mensen met je meeleven, dat doet een mens goed. Hartelijk dank daarvoor.

Met een lieve groet voor jullie allen

*Jannie en Jan Hissink*

## Verslag Ouderenmiddag in de Kerkhorst



We werden op woensdag 2 augustus ontvangen met heerlijke cake of suikervrije koek. Anja Jonkers opende de middag met een hartelijk welkom en samen zongen we lied 413: "Grote God wij loven U". Dick Goedhart begeleidde het gezang op piano.

Ds. Ronald Heins vertelde ons over iconen van vroeger en nu, heel interessant. Daarna was er pauze met een drankje en een hapje.

Vervolgens kreeg iedere tafelgroep een aantal kaarten om te bekijken en meningen erover te geven. Het was heel leuk om te horen dat er zoveel verschillende opvattingen waren.

Ds. Ronald Heins eindigde met de samenzang van lied 416: "Ga met God en hij zal met je zijn". Het was een hele fijne middag.

Dank je wel Janneken, Jolanda, Lidy en Anja.

*Stien Rijnten*



## De Intercity groep

Op 27 augustus a.s. hoopt een aantal leden van de Intercity groep de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoo

in de Ontmoetingskerk om 10.00 uur te bezoeken. Voorganger in deze dienst is ds. Frans Ort.

De Intercity groep is een groep alleengaanden van 50-jaar en ouder, die eens in de 6 à 8 weken een kerkdienst bezoeken in een gemeente liggend aan of in de nabijheid van de spoorlijn Deventer- Arnhem. De leden komen uit plaatsen liggend langs deze lijn.

Na de dienst vindt een nabespreking plaats, gevolgd door een gezamenlijke lunch en daarna iets cultureels o.i.d. We sluiten af met een drankje in een nabij gelegen restaurant.

Alleengaanden die nu nog niet bekend zijn met dit fenomeen wordt de mogelijkheid geboden een keer mee te doen. U bent van harte welkom!

*Informatie bij Els Reijnen 06 800 554 58*

## Kerkmarkt 2023

5 markten geweest, nog 5 markten te gaan.

**kerk  
in actie**

De markt wordt gehouden iedere vrijdag t/m vrijdag 15 september a.s. van 10.00 – 11.30 uur, afhankelijk van het weer in of bij de Ontmoetingskerk in Dieren; aanleveren van aanbod graag om 9.30 uur.

Er is tot nu toe steeds veel aanbod van verse, zelfgekweekte groente, fruit, aardappelen, jam, appelmoes, leuke zelfgemaakte tassen en lekkers bij de koffie.

We hebben al heel veel gasten mogen ontvangen en de reacties zijn zeer positief; men vindt het gezellig en ook nuttig; sociale contacten en duurzaam gekweekte producten.

Wèl kunnen we nog zelfgemaakte jam, appelmoes etc. gebruiken, hier is erg veel vraag naar; ook verse groente en fruit is erg in trek. Is er op de eigen groentetuin te veel om zelf te gebruiken, dan houden wij ons aanbevolen.

Materialen kunnen iedere week worden aangeboden vanaf 9.30 uur op de dag waarop de markt wordt gehouden.

Het is misschien een leuk idee om iemand een cadeaubon à € 7,50 te geven en zo uit te nodigen voor de kerkmarkt? Deze bon is in te wisselen

tijdens de markten voor koffie met iets lekkers en/of inkopen. De bonnen zijn te koop op de kerkmarkt of via Christine Schellevis, [kerkinactie@pkndieren.nl](mailto:kerkinactie@pkndieren.nl)

De opbrengst van de markten is bestemd voor ons doel in Colombia; speciaal voor werkende kinderen in Colombia/Bogotá.

Wij nodigen iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen en mee te genieten.



## Overige activiteiten Kerk in Actie

Wanneer de vakanties achter de rug zijn gaan we als werkgroep bezien welke activiteit wij voor de komende tijd gaan opstarten. Zodra we concrete ideeën hebben kunt u hierover meer horen en lezen in de bladen.

Houdt kerkblad/nieuwsbrief/website in de gaten voor meer informatie over al onze activiteiten.

Namens de Werkgroep Kerk in Actie een hartelijke groet voor iedereen.

*Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit*

*Tel. 0313-413010*

*E-mail: [v.voorst1@kpnplanet.nl](mailto:v.voorst1@kpnplanet.nl)*

Een beetje liefde  
kan als een druppel water zijn  
die een bloem de kracht geeft  
zich weer op te richten.  
Een beetje liefde  
kan een mens genezen!  
Een mens genezen is hem helpen  
de verloren moed terug te vinden.  
Meer dan door je mond  
zal de liefde spreken  
door de zachtheid van je handen  
de tederheid van je gelaat  
en de aandacht van je hart

*Phil Bosmans. Uit medemens 5*

---

Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk **30-8-2023** opsturen naar [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com)



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com)